

Kirkebladet

Juni - juli - august nr. 3

Ny Kirke

Hilsen fra præsten

Sidste gang jeg skrev, så skrev jeg, at året havde stået i sorgens tegn – for der har været så mange bisættelser. Denne gang, så må jeg indrømme, at jeg skriver om en ny sorg. Det er, at jeg denne gang skulle sige farvel til mine



konfirmander. Vi har haft så meget sjov sammen, og det kommer jeg sådan til at savne, så det vil jeg også fortælle lidt om her.

En af aktiviteterne, som jeg synes er værd at fortælle om, det var, at konfirmanderne skulle lære hvor alting er i Rundkirken, og hvad alting hedder inde i kirkerummet. Så jeg gav konfirmanderne et papir, hvor der stod "Døbefont, kalkmaleriet af Jesus der bliver korsfæstet, den tornekrone af Jesus, pesttavlen, timeglas-tavlen" osv. – og når de havde fundet de ting, som stod på sedlen, så skulle de klasse et post-it på den! Da vi var færdige med den aktivitet, så troede jeg ellers, at jeg havde ryddet ordentligt op. Men det skulle vise sig ved de næste gudstjenester, så var der stadig post-its, der faldt ned fra loftet i kirken, mens jeg prædikede om søndagen, ned i hovedet på min menighed!

Vi har lavet virkelig meget bibel-stikbold, det har jeg før fortalt om her i disse sider, men til dem der må trænge til en reminder, så handler det om at spille stikbold, og i stedet for at sætte sig ned når man bliver ramt, så skal man gå ud til siden, trække et bibelvers hvor der mangler et ord og slå bibelverset op. Når man har fundet ordet, der mangler i bibelverset, i sin bibel, er man med igen. Det fik jeg og konfirmanderne 6 forberedelsestimer til at gå med, efter deres ønske! Det var en øvelse, der gav mig meget i den senere undervisning, for så kunne jeg bare sige til konfirmanderne "Slå op i Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 16!" og så ville de gøre det hurtigt og nemt.

En anden mindeværdig aktivitet var "De 10 bud-løbet". Det er en aktivitet, som jeg kan forstå, at jeg har fået et ry for! For løbet handler om, at man skal finde billeder i min kæmpe have – som passer sammen med de 10 bud – og for, at konfirmanderne ikke skulle gå i stå, så ville jeg fange dem – og bliver de fanget, bliver de trukket i point (hvilket resulterer i én vingummi mindre når pointene bliver gjort op). Så det var stafet blandet med fangeleg. Så selvom det tidligere konfirmandhold havde advaret konfirmanderne om, at jeg ville jagte dem på et tidspunkt i undervisningen. Så var det jo så sjovt, at konfirmanderne ønskede at gøre det to gange.

Det gik så godt med konfirmandundervisningen, at jeg fik lov til at være med til blå mandag, hvor jeg var med ude og køre go-kart med konfirmanderne, som en tak for

året. Sådan noget kan jo røre mig til tårer. Jeg ved hvor mange præster, der kæmper med at komme levende igennem et konfirmand-forløb, så hvor er jeg taknemlig for, at Gud har givet nåde til, at dette arbejde må lykkes.

Men nu kom tiden altså til, at jeg skulle skilles fra dem. Jeg kan godt mærke, det gør ondt i maven. Man kommer jo sådan til at holde af de unge mennesker. De er nysgerrige, fulde af liv, nemme at gøre indtryk på, og man får lov at følge dem i livets overgang fra barn til voksen.



Det er slet ikke nogen nem opgave at være ung. Jeg har selv det udtryk foran konfirmanderne: "Den dreng du er, bliver far til den mand, du bliver." eller omvendt: "Den pige du er, bliver mor for den kvinde du bliver." Dine vigtigste valg i livet er meget vel dem, som du tog som helt ung som 14-15-årig.

Det er næsten urimeligt, at man som kun 14-15-årig skal tage så mange valg, som kan få konsekvenser for én resten af livet. Derfor skylder vi også de unge mennesker at komme på plads i livet.

Men kære venner, om vi tog de rigtige eller forkerte valg, da vi var helt unge, så er jeg glad for, at jeg ved konfirmationen kunne fortælle konfirmanderne det vigtigste budskab, der har lydt på jord. Har man Jesus, så har I en glæde, som ingen kan tage fra én (Johannes evangeliet kapitel 16 v. 22). Når man kommer til Jesus, så handler det ikke længere om, hvem man er. Så handler livet om hvem han er. Ham, som har givet os et mægtigt løfte, når blot vi tror. Jesus døde for os, så vi kunne have en Gudgiven ret: Og det er syndernes forladelse – Jesus har lovet, at enhver, som tror, kan stille sig under hans forsonende blod – så han eller hun altid kan vide, hvordan det vil gå. Det går mod himmerig! Om jeg så har lykkelige dage på jorden, så ved jeg, at min livsglæde ikke består i, at jeg har glade dage, for glade dage kan jo tages fra mig, men så består min glæde i, at jeg ved, hvad jeg er blevet lovet. Selv hvis mit liv skulle vise sig at være en stor ulykke, hvad er så 80 eller 100 ulykkelige år på denne jord, mod den vægt af herlighed som Jesus vil åbenbare for os, fordi vi troede hans navn? (Romerbrevet kap 8 v.18).

Ingen kan tage troen fra os, hvis vi ikke selv giver slip på den. Derfor har vi hos Jesus en glæde, som ingen kan tage fra os – og det er løftet om, hvor alting ender. I Guds

rige, med al hans herlighed, hvor vi skal vandre i lyset med den Herre, som forsonede os med Gud, på trods af al den synd og uret som Gud ser hernede, så sendte han alligevel sin Søn, i uforståelig kærlighed, for at vi, om end vi synder dagligt, må have sikker vished om, hvordan alting skal gå os.

Til det håb er vi frelst, venner!



Med det budskab sendte jeg konfirmanderne videre. Jeg håber, de altid vil skatte de ord. Bare fordi man er adskilt, så behøver det jo ikke betyde, at det, man har haft, skal blive mindre værd. Tværtimod! Det kan blive meget mere værd. Så jeg håber, ikke kun konfirmanderne, men at enhver der læser dette, må tænke tilbage på sin konfirmation – at det var en tid, hvor man fik forkyndt et håb, som ingen kan tage fra en – som dagligt må betyde mere og mere.

Så selvom dagene går med savn, så ved jeg, at Herrens venner på ingen måde skal ses for sidste gang.

Så med den fred Jesus har forkyndt mig – vil jeg nu gå sommerens varme og glæde i møde, og glæde mig til næste år. Herrens arbejde er på ingen måde slut, og jeg vil lægge hånden på Herrens plov igen, for vi venter stadig på hans genkomst hernede på jorden! Så jeg ser frem til september, når konfirmandarbejdet begynder igen.



Men indtil da – GLÆDELIG SOMMER OG TILLYKKE MED JERES KONFIRMATION, KONFIRMANDER!

Mvh. Bo Wendt Berentsen, Sognepræst i Nyker sogn.

Gudstjenesteliste og mødekalender

JUNI

15. kl. 19.00 **Trinitatis søndag**
Kristoffer Nielsen
22. kl. 10.30 **1.s.e trinitatis**
29. kl. 10.30 **2.s.e trinitatis**
Carsten Møller-Christensen
Indsamling til Bibellæserringen

JULI

6. kl. 10.30 **3.s.e. trinitatis**
Knud Henning Hansen
13. kl. 10.30 **4.s.e. trinitatis**
Knud Henning Hansen
20. kl. 10.30 **5.s.e. trinitatis**
Carsten Møller-Christensen
27. kl. **6.s.e. trinitatis**
Indsamling til KFUM's Sociale
Arbejde

AUGUST

3. kl. **7.s.e. trinitatis**
- 10.kl. **8.s.e. trinitatis**
17. kl. 9.00 **9.s.e. trinitatis**
Elon Lauterlein

Konfirmationsundervisning
begynder i starten af september
Flere oplysninger hos sognepræsten

Åben kirke
mandag - fredag kl. 9 - 15

Lukket ved kirkelige handlinger

Kirkebilen

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Ring senest 1 time før gudstjenesten til DanTaxi på tlf. 5695 2301.

Menighedsrådsmøde i Nyker Præstegård

Onsdag d. 18. juni og onsdag den 20. august kl. 18.30

NYT fra menighedsrådet

Siden sidst:

Der har været konfirmation af årets konfirmander, læs mere om det i Hilsen fra præsten.

Det bevaringsværdige gravsted er blevet færdigt restaureret, det er blevet så flot, gå en tur på kirkegården og se det.

Den gamle lysekroner er lige blevet taget ned, den trænger til at blive pudset og ordnet, ledningerne til pærerne skal skiftes ud.

Menighedsrådet håber også, at arbejdet med at lave/renovere kirkens konge, kogle og spir snart kan gå i gang, kirkens ser lidt amputeret ud i toppen.

Borgerforeningen afholder igen i år Sankt Hans aften på plænen ved Præstegårdsdammen.

Når denne Klyngeavis udkommer, så har vi næsten lige fejret Pinse, og flere har måske også sunget salmen "I al sin glans nu stråler solen" (se verset), og sommeren nærmer sig og ferietid, men kirken holder ikke ferie, så velkommen til gudstjeneste og forhåbentlig en dejlig sommer til jer alle.

Bedste hilsner Hanne Landberg

Nr. 290, v. 1 i Salmebogen:

*I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.*



Møder i Nyker-Klemensker Indre Mission

Sct. Klemensgade 2. Formand Hartvig Mumm, tlf. 3050 7903

August:

Søndag d. 24. kl. 14.00 Sensommermøde i haven, Strædet 23, Tejn v. Filip Skov Skjerning, Regionsleder

September:

Onsdag d. 3. kl. 14.30 Kirkens ældremøde – Mikkel Dahlmann fortæller om Bornholms Legetøjsmuseum

Onsdag d. 3. kl. 19.00 Møde v. Henrik Boje Jensen, Storbysekretær

Kirkelig vejviser

Hjemmeside: www.ny-kirke.dk

Sognepræst

Bo Berentsen
Ellebyvej 2, Nyker
Tlf. 2330 8024
Mandag er fridag

Præsteseekretær

Hanne Landberg
tlf. 2931 0504
hala@km.dk

Sognemedhjælper

Vakant

Organist

Vakant

Graver

Pernille Hansen,
tlf. 2423 5695

Kirkesanger

Henning Kiilerich,
tlf. 2311 5408

Kirkesanger

Gertrud Jensen,
tlf. 5189 3047

Menighedsrådet

Formand og sekretær

Hanne Landberg,
Nyker Hovedgade 27,
tlf. 2142 2642

Næstformand

Hartvig Mumm
Pluggegårdsvej 6
tlf. 3050 7903

Kasserer

Bo Clement Rønne Johansen
Ellevej 46
tlf. 3068 1730

Kirkeværg

Ellen Agnete Dam Grønnegaard
Ellebyvej 6
tlf. 2360 7099

Menigt medlem

Vilmer Kofoed Olsen
Nyker Hovedgade 26
tlf. 3032 7001

Diana Ester Brandt Pedersen

Gøngeherred 17
Tlf. 2783 1437

Kontaktperson for personalet

Hartvig Mumm,
Pluggegårdsvej 6,
tlf. 3050 7903

Kirkebladet

Udgives af Nyker Menighedsråd

Redaktionsgruppe:

Bo Wendt Berentsen, tlf. 2330 8024
Hanne Landberg, tlf. 2142 2642